

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010-03-04

ΘΕΜΑ: « Επίσκεψη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης χαρτιού Μ.Ε.Λ.»

Πολλές μέρες πριν ετοιμαζόμασταν για την επίσκεψη που θα κάναμε την Τρίτη 2 Μαρτίου στο μεγαλύτερο εργοστάσιο ανακύκλωσης χαρτιού, στη Μ.Ε.Λ., έξω από το χωριό Γέφυρα Θεσσαλονίκης. Ήμασταν όλοι πολλοί ενθουσιασμένοι. Για δυο βδομάδες μαζεύαμε στην τάξη μας ότι χαρτί είχαμε για ανακύκλωση και από την τάξη μας και από τα σπίτια μας.

Όταν φτάσαμε στο εργοστάσιο μας υποδέχθηκε ένας φιλικός κύριος και μας οδήγησε στην αίθουσα συνεδριάσεων. Εκεί υπήρχε μια πολύ όμορφη μακέτα του εργοστασίου! Έπειτα παρακολουθήσαμε σε προβολή όλες τις διαδικασίες που περνά το χαρτί για να ανακυκλωθεί και είδαμε πολλές μηχανές του εργοστασίου που δε θα μπορούσαμε να τις δούμε από κοντά γιατί ήταν επικίνδυνο.

Στη συνέχεια μας οδήγησε στο βιολογικό καθαρισμό του εργοστασίου. Μύριζε απαίσια! Μας είπε ότι το νερό που χρησιμοποιήθηκε για την ανακύκλωση του χαρτιού έρχεται εδώ, καθαρίζεται και οδηγείται πάλι στο εργοστάσιο για να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Έπειτα πήγαμε στο χώρο συγκέντρωσης των χαρτιών για ανακύκλωση. Μείναμε με ανοιχτό το στόμα! Βουνά ολόκληρα από χαρτιά: χαρτιά άσπρα. Χαρτιά καφέ χαρτιά πολύχρωμα χωρισμένα και στοιβαγμένα!

Προχωρήσαμε και μπήκαμε στην αρχή του εργοστασίου. Άλλα χαρτιά εδώ! Στοιβες μέχρι το ταβάνι! Απέναντί μας ήταν πέντε «ταινίες» οι οποίες ανέβαζαν τα χαρτιά ψηλά και τα έριχναν μέσα στα τεράστια μίξερ.

Βγήκαμε έξω από το εργοστάσιο και προχωρήσαμε τα 180 μέτρα του και φτάσαμε στο τελευταίο τμήμα του. Μπήκαμε μέσα. Εδώ μας περίμενε άλλα έκπληξη: τεράστια ρολά τυλιγμένα με άσπρο χαρτόνι.

Λίγο πιο πέρα, στο βάθος ένα τεράστιο ηλεκτρικό μαχαίρι, έκοβε το χαρτόνι σε διάφορες διαστάσεις. Όχι ένα-ένα. Στοίβα ολόκληρη ταυτόχρονα! Δεν μας άφησε να πλησιάσουμε και πολύ. Κάποια χαρτόνια που είχαν κοπεί λοξά τα έβαζε ένας υπάλληλος σε ένα καρότσι. Ο υπεύθυνος μας είπε ότι θα ξαναπήγαιναν στην αρχή του εργοστασίου για να ανακυκλωθούν και πάλι.

Καταλήξαμε και πάλι στην αίθουσα συνεδριάσεων όπου «βομβαρδίσαμε» τον κύριο με ερωτήσεις και απορίες. Μας απαντούσε σε όλες με υπομονή.

Ήταν μια επίσκεψη που θα τη θυμάμαι για καιρό.

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ